

Als je de tekening op de volgende bladzijde goed bekijkt, zie je hoe de gang er 75 jaar geleden uitzag. Je ziet inderdaad de tegeltjes nog. Als je nog iets beter kijkt zie je in het hout nog de vierkanten. Daar hebben vroeger de kapstokken aan vast gezeten.



Onder de kapstokken stonden klompenbakken. De meeste kinderen hadden klompen aan. Ze moesten hun klompen daar inzetten. Bijna alle kinderen hadden dikke, lange, zwarte kousen aan. Als het slecht weer was, mochten ze spelen in de gang. Dan speelden ze op de klompenbakken: "Schipper, mag ik overvaren? Ja of nee? "

Als je naar de w.c. moest, vroeg de juf of meester wat voor "boodschap" je moest doen. Was het een "grote", dan kreeg oude kranten mee om, nou ja, dat snap je wel!!!



In de klassen is ook heel wat veranderd. Er stond in de winter een grote kachel in de klas. De kachel was wel eens te heet, dan stond er een scherm om heen. Als je in de middagpauze je drinken wilde



opdrinken en het was bevroren, dan mocht de het flesje of kruikje voor de kachel neerzetten. Dan werd het lekker warm. Soms knalde de dop eraf en dat gaf een heel gek geluid. De kinderen hadden niet zulk broodbeleg als jullie nu. Ze hadden wel eens reuze! of "smolt" (dat is spekvet van varkens) op hun brood, Ze namen hun brood mee in oude kranten of papieren zakjes. Die lekker na het eten opblazen en laten knallen.



In de klas van juf Wiltens stond vroeger de grote klok, nu op de gang bij de keuken. Deze klok heeft de school gekregen van een dominee. Deze dominee heeft hier ook in Pesse gewoond.



zo stonden de schoolbanken achterelkaar

De tafels en stoelen van nu zijn ongeveer 5 jaar oud. Bijna 50 jaar

geleden stonden er banken in de klas. Je zat dan met zijn tweeën naast elkaar. (zie tekening hierboven en op de andere bladzijde). Er zaten twee gleuven in en twee inktpotten. De kinderen schreven met kroontjespenen. Zo hebben juf Visser, juf Otten, meester Kruidhof en meester van Faassen het nog geleerd. Na het schrijven moest de pen worden schoongemaakt worden aan een inktlap en wat je net geschreven had afdrogen met een vloeipapier.



kroontjespen met inktlap

Op dat vloeipapier tekenden de kinderen vaak gekke tekeningetjes. Jullie vader en moeder hebben misschien ook wel zo leren schrijven. Of zouden ze al met "ballpoint" (=balpen) hebben geschreven?