

Van huis kreeg je een zelfgemaakte inktlap mee naar school. Dat waren 5 of 6 oude lapjes stof op elkaar en vastgenaaid met een knoop erboven op. Als de inktpot leeg was, kreeg je nieuwe inkt uit een fles met een schenkkurk. De schoolborden zagen er ook heel anders uit. Kijk maar eens naar de tekening! Links schrijven mocht vroeger helemaal niet. Er zijn nu nog een heleboel opa's en oma's die dat nog heel goed weten, want als je dat deed, kreeg je een tik met een liniaal over je vingers.



De kinderen gingen vroeger 6, 7 of 8 jaar naar school. Ze gingen niet over naar een volgende klas voor de zomervakantie, maar op 1 mei. Op 1 mei was de datum dat veel mensen van baan veranderden, Als je voor eerst naar school ging, moest je voor 1 mei 6 jaar zijn. Nu is het 1 oktober.

De oorlog (1940-1945) kwam. Ook in Pesse waren een heleboel Duitsers. Ze hebben zelfs nog in de lokalen van juf Otten en juf van Pagée geslapen en gewerkt. De hoofdmeester van toen heeft in de oorlog stiekem een varken gemest. Het varken stond in een hokje in het fietsenhok.



Toen de Duitsers in onze school waren, konden de kinderen geen les krijgen. Ze gingen naar de pas gebouwde, splinternieuwe Gereformeerde kerk. In het lokaaltje, waar de kerkenraad altijd vergadert, kregen de kinderen les. Na de oorlog kwamen er steeds meer kinderen. Omdat er maar twee lokalen waren, kreeg een gedeelte van de kinderen ook les achter de kerk.

In 1953 werd het lokaal van juf Wiltens gebouwd. Je kunt nu

nog altijd de dikke buitenmuur zien voor in de klas. De school "groeide" niet allen, ook de dennetjes en andere bomen groeiden. In 1931 was het hier nog helemaal kaal. Je kon vanaf de school helemaal kijken tot het kerkhof, richting Pesse. Je zag de kerk en de Santbrincke (toen het "Noorderhuis") ook heel duidelijk.

Het Spaarbankbos was 75 jaar geleden nog een heel jong bosje.



Naast de school, achter de parkeerplaats, was vroeger een vennetje. Nu is het een zandvlakte geworden. Op dat vennetje kon je 's winters fijn schaatsen. Er zijn eens twee meesters geweest, die gingen over onbetrouwbaar ijs. Ze zakten er door en kwamen tot hun nek in het ijskoude water terecht. Heel veel opa's

en oma's weten zich dat nog heel goed te herinneren.

Eén meester is zelfs zijn pijp verloren. Die ligt daar nu nog, alleen dan moet je wel eerst een hoop zand weggraven.



De school "groeide" verder. Er kwam een grote verbouwing. Het "nieuwere" gedeelte begon achter het lokaal van juf Wiltens. De kapstokken werden



weggehaald. Er kwam een nieuwe ruimte. Dat is nu het magazijn voor de schoolspulletjes geworden.

In 1958 kwam de kelder met een stookketel voor de centrale verwarming. De schoorstenen verdwenen van het dak. Nieuwe w.c.'s voor de groepen 6,7, en 8.

Het lokaal van juf Kamp en in 1961 kwam het lokaal van juf Tuik. Het kolenhok voorin verdween en is nu de kamer van meester van Faassen.

← Op de tekeningen kunnen je zien dat er steeds is bijgebouwd. ↓

In 1983 komt de ontmoetingruimte. Achter in deze ruimte, onder de bekerkast, zit een steen in de muur gemetseld. In juni 1983 hebben een aantal, nu reeds overleden mensen, deze steen gemetseld. Dat was een prachtige gebeurtenis om die oude mensen hier te zien. Dan volgt er een gigantische verbouwing in 1984. Alles stond op zijn kop. Een speellokaal en een kleuterlokaal kwamen erbij.

In 1985 dachten we dat we klaar waren. Nieuw fietsenhok. Weer een verbouwing in 1986. Het tweede lokaal voor de kleuters. We zijn nog niet klaar. In 1997 is er een groot parkeerplaats gekomen naast het schoolplein. Klaar? Nee, want we willen nog graag een

nieuwe ruimte voor de jassen en een magazijn voor de schoolspullen. Ook de naam van de school is per 1 augustus 1999 veranderd: School met de Bijbel "De Akker". In 2000 is men begonnen met het bouwen van de ruimten waar we nu onze jassen en kluisjes hebben en ook ons computerlokaal. Nu 6 jaar verder, 2006, is onze school **75 jaar** geworden.



Als je de tekeningen van de school nu ziet, dan is er veel veranderd aan de Hoogeveenseweg in al die jaren. Op de voorkant van dit boekje zie je hoe de school eruit ziet vanuit de lucht.

