

**IN EN RONDOM DE SCHOOL**



**School m/d Bijbel "De Akker" Pesse**

**De geschiedenis van onze school**

Als je voor de voordeur van de school staat, zie je links en rechts twee *grijze* stenen in de muur. Op de rechtersteen staat



het



en op de linkersteen staat de naam van de meneer, die 75 jaar geleden de grond heeft gegeven, waarop nu onze school staat. Ook schoolplein en het voetbalveld natuurlijk. Weet je wel dat wij jarenlang het *grootste* schoolplein van heel Nederland hadden. Misschien is dat nog wel zo!

Voor dat je mag bouwen, moet je wel eerst een schoolbestuur hebben. De namen van die mensen staan op de rechtersteen.

Als je goed naar de datum kijkt, zie je dat onze school al "met pensioen" is. (als je 65 jaar wordt, krijg je in Nederland pensioen). In 1998 is onze school gaan deelnemen aan een vereniging met 9 andere scholen.

75 jaar geleden mochten ze een school bouwen aan de Hoogeveenseweg, want ze hadden precies net genoeg leerlingen. Er waren toen 53 kinderen op school. De school was niet zo groot als nu. Alleen de lokalen van juf Otten en juf van Pagée waren er nog maar. Het voorste kamertje was veel kleiner. Het was een stookhok. Daar lagen kolen voor de kachels. Je kunt nu nog de schoorstenen zien bij juf Otten voorin de klas linksboven en bij juf van Pagée recht boven het bord. De kachels stonden achter in de klas. Er liepen pijpen van de kachels dwars door de klas van achteren naar de schoorstenen. De pijpen gaven dan nog extra warmte.

Verder kun je heel goed zien hoe lang de gang vroeger was. Dat zie je aan de tegeltjes aan de klaslokaal-zijde.

Achter in de (korte) gang was een pomp. Uit die pomp kwam heel vies bruin water. De kinderen dronken dat water wel eens op. Ze deden dat in een soort maatbeker.

